

Artiklar 1956 – 1959

Har du personliga minnen med anknytning till bilderna, hör gärna av dig till oss för att berätta. Du kan nå oss på tel. 0372-78 91 22, 78 91 24 eller e-post anna-lena.ljungberg@ljungby.se

År 1956 - Jarmins Specerier Kungsgatan 9



På Kungsgatan 9 låg 1956 Jarmins Specerier. Ni som läser detta och känner till affären får gärna ta kontakt med arkivet och berätta mer om verksamheten. Vid tillfället då bilden togs råder det inget tvivel om att det pågår en kampanj för tvättmedlet Surf under parollen "Renare tvätt på lättare sätt".

De husmödrar som använde de första syntetiska tvättmedlen fick dock betala ett högt pris. Visst blev tvätten skinande ren men på köpet följde inte sällan ett svårbehandlat hudexem som uppstod vid direktkontakt med bl.a. tvättmedlet Surf. Många stod oförstående inför sina såriga händer innan hudläkare i mitten av 1950-talet slog larm.

Problemet med nariga och såriga händer på grund av hårt tvättarbete i isvaskar eller med syntetiska tvättmedel löstes efter hand då tillverkning och försäljning av tvättmaskiner till hushållen kom igång men det är en annan historia. För den som vill läsa mer om detta rekommenderas Ulla Roséns bok "Ett rent sekel – Så erövrade Electrolux–Wascator AB världen, 1902 – 2002. Här kan du läsa det mesta om tvättens utveckling och hur ett lokalt företag CTC sedermera Electrolux–Wascator AB spelat en betydande roll för densamma.



Vad hände mer under året 1956?

- Legendariska Ria Wägner sänder för första gången hem- och matlagningsprogrammet "Hemma" i svensk television. Hennes signum var "hejdå-vinkningen" med handryggen mot tittarna.
- Stockholm får sin första kvinnliga taxiförare.
- Furst Rainer III av Monaco gifter sig med amerikanska filmstjärnan Grace Kelly.
- Den svenska riksdagen avskaffar priskontrollnämnden som infördes under andra världskriget vilket betyder att så gott som alla priser är nu fria.
- Italienska passagerarfartyget M/S Andrea Doria förliser efter sammanstötning med Svenska Amerika Liniens M/S Stockholm utanför New Yorks kust, 56 personer omkommer.
- Den första Volvo Amazonen presenteras.
- Dykaren Anders Franzén hittar vraket efter regalskeppet Vasa som legat på botten utanför Beckholmen i Stockholms inlopp sedan förlisningen på jungfruresan den 10 augusti 1628.

Om du har upplysningar eller personliga minnen med anknytning till bilderna, hör gärna av dig till oss för att berätta.

År 1957 - Tre bagarmästare och tre bagerier



Som mest fanns det över 20 bageri och kaféer i Ljungby samtidigt. Flera av dessa var bagerier med försäljning av bakverk men utan kaffeservering. De tre herrarna på fotot ovan ägde varsin sådan rörelse och kunde alla tre titulera sig bagarmästare.

Tillsammans 230 år gamla

Tillsammans var de 230 år gamla då fotot togs 1957. Från vänster A.B. Johansson som med fru drev Huldäs Bageri längst upp på Storgatan, Wilhelm Gustafsson som startade och drev Gustafssons bageri på Kungsgatan 5 och slutligen Axel "Ångbagarn" Johansson som drev Ljungby Ångbageri på Kungsgatan 11.



Ljungby Ångbageri på Kungsgatan 11, byggnaden fanns kvar en bra bit in på 1970-talet.



Gustafssons bageri på Kungsgatan 5 under 1900-talets första hälft på denna adress finns Ljungbymackan idag.



Längst upp på Storgatan 2 till höger i bild låg Hulda Johansson bageri. Son till paret Johansson var Rune B. Johansson, först bagare därefter kommunpolitiker, landstingsman, riksdagsman och sedan inrikesminister och industriminister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering.

Vad hände mer under året 1957?

- Svåra ungdomskravaller utbryter i Stockholm city under nyårsnatten.
- Frågetävlingen "Kvitt eller dubbelt" har premiär i svensk tv. 14-åriga akvariespecialisten Ulf "Hajen" Hannertz klarar tiotusen kronorsfrågan.
- Sverige blir världsmästare i ishockey i Moskva med stjärnor som Sven "Tumba" Johansson och Lasse Björn.
- Suezkanalen öppnas på nytt av Egypten efter att ha varit stängd sedan 1956.
- Den svenska åldersgränsen för spritköp höjs från 18 till 21 år för att motverka ungdomsfylleriet.

År 1958 - Ljungby Fotografiska Magasin



Familjen Hertzbergs har dokumenterat Ljungby 1928 - 1988

För medelålders Ljungbybor och äldre är namnet Hertzberg starkt förknippat med allt som har med foto att göra. De allra flesta som bott i kommunen under den tid fotofirman var aktiv mellan åren 1928-1988 finns själva med bland negativerna annars finns där förmodligen någon anhörig eller annan bekant.

Det började i Värnamo på Storgatan 18

Bertil's far Oscar Hertzberg drev Hertzbergs fotoateljé i Värnamo på Storgatan 18. Till Ljungby kom Bertil 1928 då han övertog firman Ljungby Fotografiska Magasin av tidigare ägarna John Gustavsson och Gösta Hertzberg. Butiken och ateljén fanns i huset som sedan allmänt gick under namnet "Ångbageriet" på Kungsgatan 11.

Bertil gifte sig med Svea Karlsson och makarna drev firman tillsammans. Svea Hertzberg var en engagerad person som gärna skrev insändare i lokalpressen. Hon finns avbildad som fotograf på Sven Ljungbergs fresk på "posthuset" (på hörnet Storgatan-Kungsgatan) i Ljungby.

Ljungby Fotografiska Magasin blir Hertzbergs Foto

Sonen Rolf började fotografera Ljungby 1945 och steg in i firman 1952 som vid denna tid ändrade namn till Hertzbergs Foto. Rolf övertog företaget 1967 och fortsatte sina föräldrars verk med att dokumentera traktens personer, gator, företag, speciella händelser och mycket annat. På varje negativs fotokuvert finns nedtecknad information såsom namn, ort, plats, tid mm.



Över 200 000 negativ på glas och cellulosa

För att bevara dessa 60 år av Ljungbys utveckling och historia med omnejd köptes negativarkivet in av Ljungby kommun under 1980-talet och förvaras nu i kommunarkivet. I höst påbörjas det omfattande arbetet med att arkivera och digitalisera den unika samlingen som består av över 200 000 negativ, den allra största delen är personfotografier.

Vad hände mer under året 1958?

- Sputnik 1, den ryska satelliten som sändes upp 1957 faller tillbaka till jorden.
- Sveriges första kvinnliga poliser börjar tjänstgöra i Stockholm.
- Inbördeskrig bryter ut på Kuba
- Sverige deltar för första gången i Eurovision Song Contest med "Lilla Stjärna" framförd av Alice Babs som hamnar på fjärde plats.
- Första IKEA-varuhuset öppnas i Älmhult.
- Kinesiska kommunistpartiet beslutar att jordbruket ska kollektiviseras och organiseras i folkkommuner.
- Sveriges riksdag beslutar att kvinnor ska kunna bli präster i Svenska Kyrkan.
- Brasilien vinner WM-finalen mot Sverige på Råsunda stadion i Solna.
- Nils Bohlin får patent på trepunktssäkerhetsbältet.

År 1959 - Missionskyrkan på Strömgatan



Ljungby Missionsförsamling firar 65 år

Redan 1945 firade Ljungby Missionsförsamling 65 år vilket betyder att församlingen bildades 1880 således för 131 år sedan. Under den första tiden betraktades rörelsen som en farlig villfarelse och motståndet från Ljungby Köping var ytterst häftigt skriver Ljungbypastorn Adolf Löfgren i boken "Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd, Kronoberg län och Kalmar län".

Församlingen köpte en tomt vid Storgatan 1879 och skulle börja bygga ett missionshus men stoppades av Köpingen och skälet var "husets oriktiga placering". Köpingen hade heller ingen annan central tomt att erbjuda och missionslokal uppfördes istället 1 km utanför Köpingen. I slutet av 1800-talet flyttade flera nya familjer till Ljungby som var intresserade av missionsrörelsen vilket ledde till att församlingen skaffade en tomt på Strömgatan.



1918 hade församlingen växt ur sitt missionshus på Strömgatan och den första missionskyrkan uppfördes på samma plats, denna revs 1970 och ersattes av nuvarande kyrka fast med entrén mot Södra Järnvägsgatan.

Vad hände mer under året 1959?

- Alaska och Hawaii blir den 49:e respektive 50:e delstaten i amerikanska unionen.
- Kubas president flyr landet och Fidel Castro tar makten.
- Barbiedockan presenteras i USA.
- Sverige får en världsmästare i tungviktsboxning då Ingemar Johansson knockar Floyd Patterson USA, i tredje rondan på Yankee Stadium i New York City.
- Raggarna gör entré i folkhemmet med sina stora amerikanska bilar.
- Över 5 000 personer omkommer i en tyfon över Honshu i Japan.
- Kalle Anka och hans vänner önskar svenska folket god jul för första gången och Bengt Feldreich sjunger "Ser du stjärnan i det blå".

Om du har upplysningar eller personliga minnen med anknytning till bilderna, hör gärna av dig till oss för att berätta.